

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πτολεμαΐδα, το Σάββατο 6 Μάη, επισκέφθηκε και κατέθεσε στεφάνι στα χωριά Μεσόβουνο και Πύργους, τα οποία μαρτύρησαν από τα ολοκαυτώματα των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής.

Ακολουθούν αποσπάσματα από την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην εκδήλωση του ΚΚΕ στην Πτολεμαΐδα.

Φίλες και Φίλοι

Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Η νέα αντιλαϊκή συμφωνία που αποτελεί ένα νέο μνημόνιο, έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, της ΕΕ και του ΔΝΤ, έχει τη σφραγίδα του κεφαλαίου.

Τα κυβερνητικά στελέχη αναμασούν ότι είναι μία συμφωνία «ισορροπημένη», «εισιτήριο για τη ρύθμιση του χρέους, για να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα».

Όλες αυτές τις μέρες τα αστικά επιτελεία αναπαράγουν ότι είναι μία συμφωνία που «βάζει τέλος στην αβεβαιότητα»!

Κι όλα αυτά λέγονται την ίδια ώρα που η εργατική τάξη, ο λαός έχει κυριολεκτικά γονατίσει μετά από οκτώ χρόνια κρίσης, απανωτών μνημονίων, αντιλαϊκών μέτρων που έχουν στραγγίξει το

εισόδημά του, έχουν ισοπεδώσει τα δικαιώματά του.

Είναι ο ίδιος λαός που δεν μπορεί να πληρώσει πια τα δάνεια του, τα χρέη του στην εφορία, τους λογαριασμούς του στη ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ.

Τα κόκκινα δάνεια από 20,3 δις το 2010, ξεπέρασαν τα 43 δις ευρώ το 2016.

Ένας στους δύο χρωστά στην εφορία.

Οι οφειλές στη ΔΕΗ αυξάνονται συνεχώς, με 1,5 εκ. καταναλωτές να μην μπορούν, ούτε διακανονισμό να κάνουν.

Είναι ο ίδιος λαός που ζει ή κινδυνεύει να ζήσει στη φτώχεια τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που ξεπερνά το 35%.

Μάλιστα η παιδική φτώχεια στα χρόνια της κρίσης εκτινάχτηκε.

Ένα στα δύο παιδιά στη χώρα μας στερούνται ακόμα και τα πιο βασικά αγαθά.

Κι αυτή κατάσταση δεν είναι μόνο αβεβαιότητα.

Είναι η βαρβαρότητα ενός συστήματος που για να βγει από την κρίση φορτώνει τα βάρη στην εργατική τάξη, στο λαό.

Νέα ασήκωτα βάρη 4 δις ευρώ φορτώνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με τη νέα συμφωνία της.

Μια συμφωνία που έχει απ' όλα:

Περικοπές 500 εκ ευρώ φέτος και όχι το '19 και το '20:

Στα οικογενειακά επιδόματα, στα επιδόματα ανεργίας, στα επιδόματα θέρμανσης και στη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ.

Έτσι αντιλαμβάνονται στο ΣΥΡΙΖΑ την δήθεν «επιστροφή του κοινωνικού κράτους»!

Νέα μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, που θα φτάσει μέχρι και το 18% και πλέον οι συντάξεις, γίνονται επιδόματα.

Νέα μείωση του αφορολόγητου που θα πάρει από την τσέπη μας μέχρι και 650 €.

Μετά τους έμμεσους φόρους που τους πληρώνει ακόμα και ο άνεργος, τώρα φόρο θα πληρώσει ακόμα κι ο εργαζόμενος που έχει εισόδημα 405 € το μήνα, ακόμα και ο συνταξιούχος που η σύνταξη του ξεπερνάει τα 475 €.

Ποιος κερδίζει από τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης;

Το κεφάλαιο.

Ποιος θα κερδίσει από την παραπέρα απελευθέρωση της αγοράς με την ουσιαστικά κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας;

Οι εμποροϋπάλληλοι που δεν ξέρουν τι θα πει ελεύθερος χρόνος, οικογένεια;

Οι αυτοαπασχολούμενοι στο εμπόριο που ήδη ζουν με τη θηλιά των χρεών;

Ποιος θα κερδίσει από την παραπέρα απελευθέρωση της αγοράς ηλιακής ενέργειας με πώληση του 30-40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ καθώς και την πώληση του 17% του μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ;

Τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά που θα δουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ ξανά φουσκωμένους ή οι εργαζόμενοι της;

Ποιος θα κερδίσει από μια συμφωνία για τη ρύθμιση του χρέους που επιδιώκει η κυβέρνηση μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης;

Για ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο λαός, αλλά μόνο το ζεστό κρατικό χρήμα που χάριζαν στο κεφάλαιο όλα τα προηγούμενα χρόνια!

Οι όμιλοι θα κερδίσουν και τώρα που θα βάλουν ξανά στην τσέπη τους αυτό το ζεστό κρατικό χρήμα που η κυβέρνηση θέλει να εξοικονομήσει από την όποια ρύθμιση τους χρέους.

Ο λαός θα συνεχίζει να ματώνει για την αποπληρωμή του, για να

πιάνονται οι στόχοι, τα νούμερα, τα πλεονάσματα.

Φίλες και Φίλοι

Συντροφισσες και Σύντροφοι

Η κυβέρνηση με το νέο παραμύθι για τα «αντίμετρα», θέλει να κρύψει ότι τα ίδια τα αντιλαϊκά μέτρα που ήδη συμφώνησε με την ΕΕ και το ΔΝΤ -τα οποία θα προστεθούν σε όλα τα προηγούμενα- θα επιφέρουν μόνιμη αβεβαιότητα, παραπέρα φτωχοποίηση στη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας.

Τα αντίμετρα λέει ο Τσίπρας «δεν αποτελούν ψίχουλα, αλλά μια ουσιαστική στήριξη προς τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις»!

Μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι όλοι όσοι δίνουν μάχη να ζήσουν οι εργάτες, οι άνεργοι, οι φτωχοί αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, που θα χάσουν έναν ολόκληρο μισθό και δύο ολόκληρες συντάξεις, με τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα δουν τη φορολογία τους να μειώνεται από το 29 στο 26%...

Μάλιστα, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν και από πάνω για την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, με τα επιδοτούμενα προγράμματα ανακύκλωσης των ανέργων.

Μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι τα σχολικά γεύματα που είναι απαραίτητα για όλα τα παιδιά, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που πρέπει να φιλοξενούν όλα τα παιδιά χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ οι γονείς τους, με την στήριξη της κερδοφορίας των ομίλων που επιδιώκει η κυβέρνηση.

Εμείς δεν υποτιμάμε το παραμικρό, ούτε τα σχολικά γεύματα. Άλλωστε, πρώτοι εμείς καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή για τη χορήγηση τους σε όλα τα παιδιά την οποία απέρριψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Δεν υποτιμάμε ούτε τα οικογενειακά επιδόματα, ούτε την

επιδότηση ενοικίου, ούτε τη μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα.

Όμως είναι κοροϊδία να λες ότι αυτά τα ψίχουλα –εάν τελικά δοθούν κι αυτά γιατί μπαίνουν με αστερίσκους-μπορούν να αντισταθμίσουν τις τεράστιες απώλειες που θα υποστεί το ήδη πετσοκομμένο εργατικό λαϊκό εισόδημα.

Όλα τα υπόλοιπα που λέει η κυβέρνηση ότι «ο στόχος είναι να βγει η χώρα από τα μνημόνια και να τελειώσει οριστικά η περίοδος της ταπεινωτικής επιτροπείας», ο λαός μας τα ακούει βερεσέ.

Τα ίδια έλεγαν και οι προηγούμενοι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Όμως κανείς, ούτε οι προηγούμενοι ούτε οι τωρινοί του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, υποστηρίζουν ότι το τέλος των μνημονίων θα σημαίνει και την επιστροφή όλων όσα έχασε ο λαός με τα μνημόνια. Το αντίθετο.

Οι δεκάδες αντιλαϊκοί νόμοι που στη χώρα μας μπήκαν κάτω από την ομπρέλα των μνημονίων ενώ σε άλλες χώρες χωρίς μνημόνια τα ίδια ακριβώς μέτρα, ονομάστηκαν αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, ήρθαν για να μείνουν, να φορτωθούν στις πλάτες της εργατικής τάξης του λαού γιατί αποτελούν το εξιτήριο μόνο του κεφαλαίου από την κρίση και το εισιτήριο του στην ανάκαμψη της κερδοφορίας του.

Την ίδια ώρα που ο λαός θα συνεχίζει να ταλαιπωρείται.

Φίλες και Φίλοι

Είναι κοροϊδία να λέει ο κ. Τσίπρας ότι «κατορθώσαμε να παραμείνει η [ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο και η πώληση μονάδων της να περιοριστεί μονάχα στο 40% των λιγνιτικών μονάδων](#), δηλαδή περίπου στο 10% της συνολικής παραγωγής που ούτως ή άλλως θα βαίνει μειούμενο λόγω των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου»!

Η κυβέρνηση ήρθε σε συμφωνία με το κουαρτέτο για την πώληση λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ σε ανταγωνιστικούς ομίλους, προκειμένου να μειωθεί το μερίδιο του πρώην κρατικού μονοπωλίου και να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της ενέργειας.,,

<http://mynima-hellas.com/2017/05/197893/>

Την ίδια ώρα, η ΝΔ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση πιέζοντας για επιτάχυνση του ρυθμού απελευθέρωσης και εξαγγέλλοντας, ότι όταν αναδειχθεί κυβέρνηση, θα πουλήσει και υδροηλεκτρικές μονάδες και θα ιδιωτικοποιήσει το 66% του ΑΔΜΗΕ.

Η κάλπικη αντιπαράθεσή τους αφορά δηλαδή τους όρους, τους ρυθμούς, τους τρόπους, που θα υλοποιηθεί η πολιτική της άρχουσας τάξης και της ΕΕ σε βάρος του λαού.

Το πρόβλημα της ενέργειας είναι πολιτικό.

Για να λυθεί ριζικά απαιτείται γραμμή σύγκρουσης και ρήξης με το καθεστώς ιδιοκτησίας των μονοπωλίων στον τομέα της Ενέργειας και συνολικά στην οικονομία.

Απαιτείται εντελώς διαφορετικό εναλλακτικό σχέδιο στην κοινωνική οργάνωση, στην οικονομία. Να κοινωνικοποιηθούν τα εργοστάσια, τα μέσα παραγωγής στη βιομηχανία, η γη, να καταργηθεί η σκλαβιά της μισθωτής εργασίας, να εδραιωθούν οι σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας, να υπάρξει επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία.

Αυτή τη λύση τεκμηριώνει το πρόγραμμα του ΚΚΕ.

Μόνο μέσα αυτό το πλαίσιο της κεντρικά σχεδιασμένης παραγωγής με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ενιαίος, αποκλειστικά κρατικός φορέας ενέργειας, ως μηχανισμός της εργατικής εξουσίας.

Σ' αυτό το ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με τις εγχώριες ενεργειακές πηγές, τις πρώτες ύλες, τα μέσα παραγωγής,

μεταφοράς και διανομής της Ενέργειας να αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία, ο ενεργειακός σχεδιασμός θα μπορεί να αναπτύξει τη παραγωγή και να ικανοποιεί συνδυασμένα το σύνολο των λαϊκών αναγκών.

Φίλες και φίλοι

Οι δρόμοι μεταφοράς της ενέργειας, είναι το μήλον της έριδας ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους ισχυρών ιμπεριαλιστικών κρατών που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα υπερισχύσει στη μοιρασιά που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή μας.

Και σ' αυτή τη μοιρασιά μερίδιο διεκδικούν για λογαριασμό των μονοπωλίων τους και η τουρκική αστική που μέσω και της κυβέρνησης του Ερντογάν συνεχίζει να προκαλεί και η ελληνική αστική τάξη που μέσω της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πουλάει το παραμύθι της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας» στα πλαίσια του ΝΑΤΟ!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αλλά και η ΝΔ με τα υπόλοιπα αστικά αξιωματική αντιπολίτευση στηρίζουν την προσπάθεια της ελληνικής αστικής τάξης στον ανταγωνισμό της με την τουρκική αστική τάξη να διεκδικήσει μερίδια, αλλά και νέες αγορές για τα ελληνικά μονοπώλια γι' αυτό η Ελλάδα συμμετείχε και συμμετέχει σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Γι' αυτό ελληνικά στρατεύματα βρέθηκαν έξω από τα σύνορα της χώρας στο Κόσσοβο, στη Βοσνία, στο Αφγανιστάν, στο Λίβανο, στη Σομαλία, στο Μάλι. Γι' αυτό τώρα που μιλάμε η Ελλάδα συμμετέχει σε 13 ΝΑΤΟϊκές αποστολές εκτός συνόρων.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τα Βαλκάνια, τα οποία ανέκαθεν ήταν πεδίο σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα θυμίζουν μπαρουταποθήκη έτοιμη να εκραγεί.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η ΠΓΔΜ, όπου εξελίσσεται έντονη αντιπαράθεση στα ανάμεσα στους σοσιαλδημοκράτες και τα 3 μεγαλύτερα αλβανικά κόμματα, που έχουν την ανοιχτή στήριξη των ΗΠΑ, της ΕΕ, και στο εθνικιστικό VMRO, που φαίνεται να στηρίζεται από τη Ρωσία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία.

Οι εξελίξεις αυτές είναι μέρος του συνολικού «βαλκανικού παζλ», όπου διασταυρώνονται σημαντικά ανταγωνιστικά σχέδια στην Ενέργεια και τους αγωγούς μεταφοράς της όπως είναι της Ρωσίας και των ΗΠΑ, οι δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων όπως είναι ο νέος κινεζικός «δρόμος του μεταξιού» Στα Βαλκάνια διασταυρώνονται αντιτιθέμενες επιδιώξεις αστικών τάξεων, όπως της τουρκικής και της ελληνικής, οι οποίες επιδιώκουν αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή.

Η ελληνική αστική τάξη έπαιζε και παίζει ιδιαίτερο ρόλο στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της περιοχής. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν πρωτοστάτησε στην ανατροπή της σοσιαλιστικής εξουσίας στις βαλκανικές χώρες και στήριξε τα σχέδια διάλυσης της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, το 1999 όταν διευκόλυνε τη ΝΑΤΟική στρατιωτική επέμβαση, μέχρι σήμερα.

Άλλωστε, στην περιοχή υπάρχουν ζωτικά συμφέροντα για τα ελληνικά μονοπώλια, επενδύσεις κ.λπ. Η ελληνική αστική τάξη και οι κυβερνήσεις της στηρίζουν τα σχέδια των ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια.

Θυμίζουμε ότι μία από τις πρώτες κινήσεις της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήταν στην κατεύθυνση αναγνώρισης του Κοσσυφοπεδίου ως κράτους, καθώς επίσης και οι διάφορες πρωτοβουλίες για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Τις επικίνδυνες εξελίξεις στα Βαλκάνια για άλλη μια φορά, όπως και στο παρελθόν, η ελληνική αστική τάξη τις βλέπει ως ευκαιρία.

Αυτό που πρέπει να είναι καθαρό είναι ότι κάθε διαδικασία αλλαγής συνόρων στα Βαλκάνια θα σημάνει ντόμινο εξελίξεων στην περιοχή, θα προκαλέσει μια δίνη ιμπεριαλιστικών



αντιπαραθέσεων, που θα πληρώσουν πολύ ακριβά οι λαοί.

Οι στόχοι της ελληνικής αστικής τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμισή της στην περιοχή, η ανάδειξη της χώρας σε βασικό πυλώνα του NATO και των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, είναι επικίνδυνα για το λαό και τους λαούς της περιοχής. Δεν προλαβαίνει η κυβέρνηση να δέχεται τα συχαρίκια από τις ΗΠΑ, το NATO και την ΕΕ για το ρόλο της στη στήριξη των πολεμικών τους σχεδίων.

Στις σημερινές συνθήκες, λοιπόν, είναι απαραίτητο να δυναμώσει η εργατική – λαϊκή πάλη ενάντια στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια, στα σενάρια αλλαγής συνόρων, σε κάθε εμπλοκή της χώρας σε αυτά τα σχέδια.

Συντροφισσες και σύντροφοι

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όσους και όσες αγανακτούν, βλέπουν ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο κι έχουν διάθεση να συγκρουστούν με τη μοιρολατρία, τη μιζέρια, τις μειωμένες απαιτήσεις.

Το κόμμα που μπορεί πραγματικά να σας εκφράσει, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις σας, είναι μόνο το ΚΚΕ.

Ιδιαίτερα καλούμε το λαϊκό κόσμο που αισθάνεται «αριστερός», που πίστεψε στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε άλλες αυτοπροσδιοριζόμενες ως αριστερές δυνάμεις και σήμερα δυσανασχετεί, αισθάνεται δικαιολογημένη οργή να κάνει το βήμα τώρα.

Δεν αλλάζει η κατάσταση μόνο με την οργή και τη δυσαρέσκεια γι' αυτή την κυβέρνηση και την κατρακύλα της. Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες.

Για να ζωντανέψει η ελπίδα, σας καλούμε να συναντηθούμε, να συζητήσουμε μέσα στο κίνημα για το πώς θα πετάξουμε τις βδέλλες που ρουφάνε το αίμα του λαού.

Πώς θα παλέψουμε μαζί για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική

πρόταση διεξόδου από την κρίση σε όφελος του λαού, και αποτελεί τη μοναδική απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που βιώνουμε.

Προτείνουμε στο λαό και τη νεολαία, τη συγκρότηση της Κοινωνικής Συμμαχίας, στην πάλη ενάντια στα μονοπώλια, τον καπιταλισμό, έτσι ώστε να έρθει η εργατική τάξη στην εξουσία, να κοινωνικοποιήσει τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, να αποδεσμεύσει τη χώρα από ΕΕ και ΝΑΤΟ, να διαγράψει μονομερώς το χρέος, να αποσυρθεί από στρατιωτικο – πολιτικές επεμβάσεις, από ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Να αποδεσμευτεί η χώρα από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ισότιμες και επωφελείς σχέσεις με άλλα κράτη.

Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και άλλοι λαοί της περιοχής, της Ευρώπης, του κόσμου.

Έτσι μόνο θα μπορέσει να ζήσει ο λαός σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του, να απολαύσει τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη και σύγχρονη τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας, οι μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές και δυνατότητες της Ελλάδας.

ΑΘΗΝΑ 6/5/2017

πηγή : ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

---

# Ο ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ και Φλώρινα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ  
ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στη συνεστίαση της Επιτροπής Περιοχής Δυτ. Μακεδονίας του Κόμματος, στην Πτολεμαΐδα, στο Ξενοδοχείο Παντελίδης, το Σάββατο 6 Μάη, στις 9μμ.

Επίσης ,

Ο κ. Κουτσούμπας θα παρευρεθεί και θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του μνημείου αφιερωμένο στις γυναίκες του ΔΣΕ, στο χωριό Πυξός Φλώρινας, την Κυριακή 7 Μάη στις 11:30πμ.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Ελένη Μπέλλου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

---

# Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ

# ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ .

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ**

**ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:**

**«ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ  
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»**

Φίλες και Φίλοι

Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή ένα ακόμη σκληρό πακέτο μέτρων, με νέα επίθεση στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό, με ανοιχτό το ενδεχόμενο του «δημοσιονομικού κόφτη» το 2018, αν δεν πιαστούν οι στόχοι για τα ματωμένα πλεονάσματα, μαζί φυσικά με το νέο «παράλληλο», δηλαδή το 4ο μνημόνιο με το ΔΝΤ.

Κι ενώ ο καθένας καταλαβαίνει πως όλα αυτά σηματοδοτούν αντιλαϊκή επίθεση χωρίς τέλος, χωρίς ημερομηνία λήξης, ο πρωθυπουργός έχει το θράσος να πανηγυρίζει για το ματωμένο πλεόνασμα του 2016, λέγοντας μάλιστα πως «το αποτέλεσμα του 2016 εξουδετέρωσε Σόιμπλε και ΔΝΤ και ότι άφησε άφωνη την Ευρώπη»!!!

Το πόσο άφωνη έμεινε η Γερμανία, η ΕΕ και το ΔΝΤ το αποδεικνύει η ίδια η σκληρότητα των μέτρων που για άλλη μια φορά θα φέρει και θα ψηφίσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με

τους βουλευτές τους που έχουν παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια της παραμικρής αντίστασης- εναντίωσης στις επιδιώξεις των καπιταλιστικών ομίλων, των μονοπωλίων της ΕΕ.

Για ποιο λόγο πανηγυρίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ;

Πανηγυρίζει μήπως γιατί έχει γονατίσει από τη φορολογία τους εργάτες, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους;

Πανηγυρίζει μήπως γιατί η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, συνολικά οι λεγόμενοι κοινωνικοί τομείς, υποβαθμίζονται χρόνο με το χρόνο, μετρούν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, αδυνατούν να καλύψουν τις τεράστιες καθημερινές ανάγκες του λαού, που στενάζει στους διαδρόμους των νοσοκομείων όλης της χώρας;

Γιατί αλήθεια, πανηγυρίζει ο κ. Τσίπρας;

Για το ότι η ανεργία στη χώρα μας τσακίζει κόκκαλα, την ίδια στιγμή μάλιστα που μόλις ένας στους δέκα άνεργους λαμβάνει το επίδομα ανεργίας;

Του θυμίζουμε του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του, ότι για όσους ακόμα δουλεύουν, ο κατώτατος μισθός θα παραμείνει στα 586 μεικτά και για όσους είναι κάτω των 25 χρονών 511 ευρώ!!!

Μπορεί να ζήσει αυτός την οικογένειά του με τέτοια ποσά;

Γιατί πανηγυρίζει ο κ. Τσίπρας; Επειδή η φτώχεια έχει πλέον αγγίξει κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια;

Μάλιστα η παιδική φτώχεια στα χρόνια της κρίσης εκτινάχτηκε. Ένα στα δύο παιδιά στη χώρα μας στερούνται ακόμα και τα πιο βασικά αγαθά.

Είναι ντροπή στον 21<sup>ο</sup> αιώνα, μισό εκατομμύριο παιδιά στη χώρα μας να ζουν στη φτώχεια, οι οικογένειές τους να μη μπορούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Αλήθεια, για όλα αυτά πανηγυρίζει η κυβέρνηση;

Ή μήπως για τη νέα μείωση του αφορολόγητου, τις νέες μειώσεις στις συντάξεις που ήδη έχει συμφωνήσει με το κουαρτέτο;

Μειώσεις βέβαια, που θα πάρουν έναν ολόκληρο μισθό και μια ολόκληρη σύνταξη, από τις τσέπες των εργαζομένων και των συνταξιούχων τον επόμενο χρόνο, εκτός από όσα θα έχουν πάρει από τις τσέπες μας μέχρι τότε.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πανηγυρίζει και διαφημίζει το δικό της αντιλαϊκό έργο στην ΕΕ, το ΔΝΤ, πρώτα από όλα στο κεφάλαιο.

«Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει υπεραποδώσει», λέει ο πρωθυπουργός.

Και λέει αυτά τα υπερφίαλα, για να προβάλλει τα αντιλαϊκά επιτεύγματα της κυβέρνησης, τα οποία για την εργατική τάξη, το λαό, έχουν ως αποτέλεσμα μισθούς και συντάξεις πείνας, φόρους και μόνιμα χαράτσια.

Ενώ για το κεφάλαιο, «σταθερό φορολογικό πλαίσιο», δηλαδή νέες φοροαπαλλαγές και προνόμια, «χρηματοδοτικά εργαλεία, και επενδυτικά κίνητρα», δηλαδή ζεστό χρήμα για τις επενδύσεις του μαζί φυσικά με τις επιδοτήσεις για να προσλαμβάνουν άνεργους, δηλαδή τζάμπα εργατική δύναμη.

«Είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε σε τροχιά ανάπτυξης, η οποία καθυστερεί λόγω της σύγκρουσης μεταξύ ΕΕ και ΔΝΤ σχετικά με το ελληνικό δημόσιο χρέος», λέει η κυβέρνηση.

Και τα λένε αυτά χωρίς να ντρέπονται, ξετσιπίωτα.

Γιατί το ερώτημα που πρέπει όλους μας να απασχολεί, μαζί και τους κυβερνώντες, είναι το τι έχει να κερδίσει η εργατική τάξη, ο λαός από την όποια διευθέτηση του χρέους, από μια τέτοια, καπιταλιστική ανάπτυξη...

Μήπως θα αυξηθούν οι μισθοί, οι συντάξεις, οι κοινωνικές δαπάνες;

Μήπως θα μειωθεί η ανεργία, θα πάρουν πίσω οι εργαζόμενοι τη δουλειά που είχαν με το μισθό και τα δικαιώματα που έχασαν στα χρόνια της κρίσης;

Γιατί θέλει η κυβέρνηση μια συμφωνία για το χρέος;

Μήπως για να σταματήσει να ματώνει ένας ολόκληρος λαός για ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος, αλλά μόνο οι ανάγκες και το φαγοπότι του μεγάλου κεφαλαίου τα προηγούμενα χρόνια;

Όχι βέβαια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όπως και κάθε κυβέρνηση του κεφαλαίου, θέλει να εξοικονομήσει χρήμα στα κρατικά ταμεία που θα το δώσει πάλι στο κεφάλαιο για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του.

Και για το τι έχει να κερδίσει ο λαός, την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας.

Γι' αυτό μιλάει για «Σύστημα κοινωνικής προστασίας που αντιμετωπίζει τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, και τον κίνδυνο εγκλωβισμού σε μακροχρόνια ανεργία»!

Δηλαδή, επιδόματα φτώχειας, συσσίτια και επιδοτούμενα προγράμματα ανακύκλωσης της μακροχρόνιας ανεργίας.

Φίλες και Φίλοι

Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Αν στην Ελλάδα η σφοδρή επίθεση στα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα βρήκε την έκφρασή της με τα μνημόνια, στη Γαλλία για παράδειγμα, όπου είχαν την προηγούμενη Κυριακή τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, η αντιλαϊκή επίθεση εκφράστηκε χωρίς μνημόνια, με ανάλογα μέτρα που τα ονόμασαν κι αυτοί «μεταρρυθμίσεις» και «εκσυγχρονισμούς» για τα συμφέροντα του κεφαλαίου!

Κι αυτή η επίθεση σε όλους τους λαούς, σε όλες τις χώρες, είναι επίθεση διαρκείας, γιατί μόνιμη και διαρκής είναι η ανάγκη του κεφαλαίου να διασφαλίσει τα ματωμένα κέρδη του.

Παρά τα όσα λέγονται και γράφονται τις τελευταίες μέρες για «αλλαγή σελίδας» στη Γαλλία, το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να ανακοπεί η επίθεση στην εργατική τάξη, στο λαό και αυτής της χώρας. Το αντίθετο.

Οι μονοπωλιακοί όμιλοι της Γαλλίας είδαν στα χρόνια της κρίσης να υποχωρούν σημαντικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, ειδικά τη Γερμανία γι' αυτό μεγαλώνουν οι αντιθέσεις ανάμεσά τους, γι' αυτό δυναμώνει η συζήτηση για επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου της Γαλλίας στην ευρωζώνη, γι' αυτό στο όνομα της «εθνικής κυριαρχίας» τμήματα του κεφαλαίου προκρίνουν πολιτικές που ακούγονται όμορφα στα αυτιά των αγανακτισμένων εργαζομένων-λαϊκών στρωμάτων της Γαλλίας, αλλά είναι παγίδες που στήνονται για να πέσει πάλι μέσα ο λαός κι αυτοί να συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους, ξεζουμίζοντάς τον, πότε δήθεν αριστερά, πότε δήθεν δεξιά.

Βασικό ζητούμενο και για την αστική τάξη της Γαλλίας, της δεύτερης ισχυρής καπιταλιστικής χώρας στην ΕΕ, είναι ποιος θα εκφράσει καλύτερα τα συμφέροντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Αυτά τα συμφέροντα εκφράζουν και οι διάφοροι Μακρόν, Φιγιόν και Σία. Όπως και οι έλληνες ομοϊδεάτες τους, όπως ο κ. Μητσοτάκης και λοιποί.

Αλλά και τα συγχαρητήρια του κ. Τσίπρα στον Μακρόν δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ασχολίαστα, αφού ο κ. Μακρόν, δήλωσε στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι μαζί θα υλοποιήσουν αν βγει πρόεδρος τους στόχους -λέει- της γενιάς τους. Καήκαμε από αυτούς τους κοινούς τους στόχους χρόνια τώρα... Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου!

Φίλες και φίλοι



Το ζήτημα δεν είναι τόσο τι θα γίνει την άλλη Κυριακή κατά τον δεύτερο γύρο των εκλογών στη Γαλλία. Έτσι κι αλλιώς όλα δείχνουν ότι ο Μακρόν θα είναι νικητής μακράν της Λεπέν.

Το κύριο είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων και το τι θα γίνει μετά την επόμενη Κυριακή των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και στην Ευρώπη.

Άλλωστε και ο Μακρόν είναι ο εκλεκτός της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, υμνητής των ιμπεριαλιστικών επιθέσεων και των βομβαρδισμών κατά του λαού της Συρίας.

Το αστικό πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε πορεία ανασύνθεσης και στη Γαλλία. Δυσκολεύεται το παλιό διπολικό σύστημα, ιδιαίτερα μετά την μεγάλη πτώση -μέχρι κατάρρευσης- των παλιών κυβερνητικών κομμάτων και συνασπισμών και φυσικά ετοιμάζουν τώρα αυτό το οποίο θα το αντικαταστήσει, χωρίς να θιγούν στο ελάχιστο τα συμφέροντα του συνόλου του καπιταλιστικού συστήματος της εκμετάλλευσης.

Οπωσδήποτε και αυτό που ετοιμάζουν θα αποβεί σε βάρος του γαλλικού λαού με μαθηματική ακρίβεια.

Καθήκον του εργατικού – λαϊκού κινήματος είναι να αξιοποιήσει τις όποιες αντιθέσεις που μεγαλώνουν μέσα στην αστική τάξη, να αξιοποιήσει την διάσπαση της αστικής τάξης, χωρίς να εγκλωβιστεί σε μια άγονη συζήτηση για τα νομίσματα -όπως κάνουν κάποιοι και εδώ στην Ελλάδα- κοιτώντας μόνο το δέντρο και χάνοντας το δάσος, που είναι το γεγονός ότι η ΕΕ είναι αντιδραστική ένωση, καπιταλιστική, ιμπεριαλιστική ένωση κρατών, που δεν χωράει επιδιόρθωση.

Αυτή η Ένωση είναι που πρέπει να δεχτεί συντονισμένα συντριπτικά χτυπήματα από τους λαούς και τα κινήματά τους, στην πάλη για τη συνεχή αποδυνάμωσή της, μέχρι την τελική ανατροπή της, μέχρι την τελική ανατροπή του συστήματός της.

Η εργατική τάξη, ο λαός της Γαλλίας θα μπορούσε καλύτερα να αντιμετωπίσει τους εκβιασμούς και τα ψεύτικα διλήμματα που αναπαράγονται και απ' το εκλογικό σύστημα των δύο γύρων, αν είχε δίπλα του ένα Κομμουνιστικό Κόμμα, με πραγματικά ανατρεπτικό πρόγραμμα στην οικονομία και την κοινωνία, διδαγμένο απ' την πορεία μετάλλαξης του γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος, που εδώ και χρόνια έχει απολέσει τους δεσμούς του με την εργατική τάξη της Γαλλίας και γίνεται μονίμως ουρά τότε των Γάλλων σοσιαλιστών, τότε των Γάλλων συντηρητικών, τότε διάφορων οπορτουνιστών που σηκώνουν ως σημαία ευκαιρίας την αριστερά και το σφυροδρέπανο.

Η εργατική τάξη, ο λαός της Γαλλίας, όπως και όλοι οι λαοί της Ευρώπης, μία επιλογή έχουν. Την επιλογή του ταξικού αγώνα, της σύγκρουσης με το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Σε αυτό τον αγώνα είμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό του, όπως και με άλλους λαούς της Ευρώπης.

Φίλες και Φίλοι

Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκα μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι ανεξάρτητα ή άσχετα, όπως κάποιοι πιστεύουν, από το θέμα της Ενέργειας και των εξελίξεων στην Ελλάδα, στην περιοχή, στην Ευρώπη, γύρω από το ζήτημα της ενέργειας και της πολιτικής που ασκείται.

Η ενέργεια βρίσκεται για μια ακόμα φορά στο προσκήνιο.

Η κυβέρνηση ήρθε σε συμφωνία με το κουαρτέτο για την πώληση λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ σε ανταγωνιστικούς ομίλους, προκειμένου να μειωθεί το μερίδιο του πρώην κρατικού μονοπωλίου και να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της ενέργειας.

Την ίδια ώρα, η ΝΔ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση πιέζοντας για επιτάχυνση του ρυθμού απελευθέρωσης και εξαγγέλλοντας, ότι όταν αναδειχθεί κυβέρνηση, θα πουλήσει και υδροηλεκτρικές μονάδες και θα ιδιωτικοποιήσει το 66% του ΑΔΜΗΕ.

Η κάλπικη αντιπαράθεσή τους αφορά δηλαδή τους όρους, τους ρυθμούς, τους τρόπους, που θα υλοποιηθεί η πολιτική της άρχουσας τάξης και της ΕΕ σε βάρος του λαού.

Υπάρχει πλούσια πείρα για τις συνέπειες αυτής της πολιτικής στα λαϊκά στρώματα στην ΕΕ και στην Ελλάδα.

Γι' αυτό αξίζει να θυμηθούμε: Τι ισχυρίζονταν και τι διακήρυττε κάθε πολιτική δύναμη, σχετικά με την κοινοτική κατεύθυνση απελευθέρωσης της αγοράς του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας.

Φίλες και φίλοι

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '90 ξεκίνησε η υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης για τη δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς ενέργειας στην ΕΕ.

Εκείνη την περίοδο, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, μας έλεγαν πως η απελευθέρωση και ο ανταγωνισμός των ιδιωτικών ομίλων θα ωφελήσει το λαϊκό καταναλωτή, ρίχνοντας το κόστος του ρεύματος, οδηγώντας δήθεν ταυτόχρονα σε χιλιάδες νέες θέσεις καλοπληρωμένης εργασίας!

Διαβεβαίωναν πως οι καπιταλιστικές επενδύσεις θα έφερναν ανάπτυξη με οφέλη για όλους.

Ισχυρίζονταν πως η πράσινη ανάπτυξη, η στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θα οδηγήσει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ζωής μας.

Το ΚΚΕ, απ' την πρώτη στιγμή, είπε την αλήθεια.

Αποκάλυψε, πως στόχος της «απελευθέρωσης», απ' την κρατική προστασία της ενέργειας και άλλων στρατηγικών τομέων της οικονομίας, δεν ήταν η λαϊκή ευημερία, αλλά η δημιουργία κερδοφόρων πεδίων τοποθέτησης των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων των ομίλων.

Κεφαλαίων που λιμνάζουν και δεν μπορούν να επενδυθούν με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους.

Όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, προπαγάνδιζαν τα καθολικά, κοινωνικά οφέλη απ' την πράσινη ανάπτυξη και απ' την περιβόητη μεταλιγνιτική εποχή, το Κόμμα μας αποκάλυπτε τους πραγματικούς στόχους της πολιτικής της πράσινης ανάπτυξης.

Όπως τη διαμόρφωση κινήτρων επενδύσεων, εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ως διέξοδο για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια.

Σήμερα έχουμε αρκετή πείρα για να ξέρουμε ποιος είχε δίκιο.

Η ζωή απέδειξε πού οδηγεί η απελευθέρωση, η στροφή στην πράσινη οικονομία, γενικότερα ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης.

Η δραματική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, οι απολύσεις εργαζόμενων, οι εργολαβίες, η αύξηση της ανεργίας, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι στη Δυτική Μακεδονία, είναι γνήσια τέκνα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της απελευθέρωσης της ενέργειας.

Το 2016 η ΔΕΗ μείωσε τη λιγνιτική παραγωγή κατά 23%, μετά από μια μείωση 14,5% το 2015.

Η πολιτική της απελευθέρωσης, η ανάγκη περιορισμού της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, για να δημιουργηθεί αγορά για τα εναλλακτικά καύσιμα, οδήγησε σε δραστική μείωση της αξιοποίησης του λιγνίτη, δηλαδή, της βασικής, φθηνής, εγχώριας πηγής ενέργειας.

Και φθάσαμε να αξιοποιείται ως στρατηγικό καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή το φυσικό αέριο, που αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και την σπατάλη ενέργειας.

Οι ιδιωτικοί όμιλοι που επενδύουν στην ηλεκτροπαραγωγή, προτιμούν το φυσικό αέριο, αφού το μικρό αρχικό κόστος οδηγεί σε μεγαλύτερα κέρδη. Προτιμούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τις παχυλές επιδοτήσεις.

Το εισαγόμενο φυσικό αέριο θα έπρεπε να αξιοποιηθεί για απευθείας καύση, για οικιακή χρήση, με προφανή οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση της λαϊκής επιβάρυνσης.

Όμως, η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο εκτινάσσεται συνεχώς την τελευταία περίοδο.

Φυσικά, οι επιπτώσεις της αντιλαϊκής πολιτικής της απελευθέρωσης δεν περιορίζονται μόνο στο θέμα της αξιοποίησης του λιγνίτη.

Την τελευταία 20ετία όλες οι αστικές κυβερνήσεις στήριξαν τις επενδύσεις μονοπωλιακών ομίλων στην «απελευθερωμένη ενεργειακή αγορά», διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή κερδοφορία για τις επενδύσεις τους.

Απ' το 2005 η ελληνική αγορά στο χονδρεμπόριο της ενέργειας, οδήγησε σε αγορά της παραγωγής των ιδιωτικών ομίλων, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους.

Διαμορφώθηκε ένα ολόκληρο πλέγμα κρατικών παρεμβάσεων υπέρ των ιδιωτικών ομίλων.

Η στήριξη των λεγόμενων πράσινων επενδύσεων ήταν τόσο γενναία, ώστε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 23% την περίοδο 2006-2011.

Φίλες και φίλοι

Αυτή η θεαματική πορεία του κλάδου της ενέργειας βασίστηκε σε απανωτές θυσίες των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων.

Όχι μόνο δεν ωφελήθηκαν απ' την αύξηση της παραγωγικότητας όλη αυτή τη περίοδο, αλλά γνώρισαν και γνωρίζουν μια επιταχυνόμενη πορεία σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης.

Την τελευταία δεκαπενταετία η λαϊκή οικογένεια είδε απανωτές ανατιμήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Πολλαπλασιάστηκαν τα λεγόμενα πράσινα τέλη ρύπων, όπως το περιβόητο ΕΤΜΕΑΡ, που εκτινάχθηκε από 30 λεπτά το 2010 σε 26 ευρώ το 2014 για κάθε 1000 κιλοβατώρες κατανάλωσης.

Το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπήρξε αύξηση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 48,5%, ενώ οι σχετικοί κρατικοί φόροι για τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 147%.

Οι συνολικές οφειλές προς τη ΔΕΗ, απ' τη χαμηλή και τη μέση τάση, φτάνουν τα 1,65 δισ. και αφορούν σε μεγάλο βαθμό χρέη των λαϊκών νοικοκυριών.

Η ίδια εικόνα εμφανίζεται σε όλες τις χώρες, όπου προχωρά η απελευθέρωση της αγοράς.

Την περίοδο 2001-2011 σε χώρες όπως η Δανία, η Σουηδία, η Ιρλανδία, και η Βρετανία γνώρισαν αυξήσεις τιμολογίων οικιακής κατανάλωσης μεγαλύτερες του 100%.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Μήπως, άραγε, επιβεβαιώθηκαν, στη χώρα μας, οι υποσχέσεις προς τους εργαζόμενους στον κλάδο της ενέργειας;

Το 1994 οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ξεπερνούσαν τους 36.000, με σχέσεις πλήρους, σταθερής εργασίας.

Σήμερα είναι οι μισοί, είναι μόλις 18.000, παρά το γεγονός πως διπλασιάστηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου, διπλασιάστηκε και αυξήθηκε η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων της ΔΕΗ.

Οι μόνιμοι εργαζόμενοι γνώρισαν συνεχείς ετήσιες μειώσεις του πραγματικού μισθού τους απ' το 2010, που φτάνουν τα 750 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Οι νέοι εργαζόμενοι, προσλαμβάνονται με μαύρες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με ολιγόμηνες συμβάσεις στους υπεργολάβους, με επιβολή των ατομικών συμβάσεων.

Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τους κερδισμένους και τους χαμένους απ' την προώθηση της απελευθέρωσης. Κανείς επίσης δεν μπορεί να κρύψει πως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σήμερα και ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πριν, εφάρμοσαν και εφαρμόζουν πιστά αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.

Προώθησαν και προωθούν το σύνολο της νομοθεσίας για το χτύπημα των μισθών, για να δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για την κερδοφορία των μονοπωλίων.

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει πολύτιμο σύμμαχο την αξιωματική αντιπολίτευση της ΝΔ, όπως φάνηκε και από την δημοσιοποίηση των θέσεων της ΝΔ, που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με αυτά που προωθεί η σημερινή συγκυβέρνηση.

Ειδική, ξεχωριστή ευθύνη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως αντιπολίτευση, συστηματικά καλλιέργησε την αυταπάτη, ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διαχείριση στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης».

Εμφάνιζε τα αντιλαϊκά μέτρα μόνο ως συνέπεια των μνημονίων, συσκοτίζοντας τον πραγματικό αντίπαλο και κρύβοντας πως η απελευθέρωση είναι στρατηγική επιλογή της ΕΕ και της εγχώριας άρχουσας τάξης απ' τη δεκαετία του '90, και δεν αποτελεί μόνο απότοκο των μνημονίων και της κρίσης.

Η υπόκλισή του στην καπιταλιστική στρατηγική της

απελευθέρωσης, κρυβόταν, με συνθήματα προπαγάνδας, τάχα κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, που άλλωστε αφορούσαν την απόρριψη των συγκεκριμένων σχεδίων και τρόπων ολοκλήρωσης της απελευθέρωσης που είχαν επιλέξει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα το σχέδιο τεμαχισμού σε μικρή και μεγάλη ΔΕΗ.

Μάλιστα ο κ. Τσίπρας στη προχθεσινή του συνέντευξη είπε ότι τα μέτρα για τη ΔΕΗ πρέπει να τα πάρουμε ούτως ή άλλως, ακόμη και αν δεν υπήρχε μνημόνιο, γιατί είναι κατεύθυνση της ΕΕ. Όμως, θυμόμαστε όλοι, πριν 3 χρόνια, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μάζευε υπογραφές για να γίνει δημοψήφισμα για το νόμο Σαμαρά για τη ΔΕΗ, το ΚΚΕ έλεγε ότι η αντίθεση θα έπρεπε να αφορά όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο της απελευθέρωσης.

Και τότε μας κουνούσανε το δάχτυλο, ότι δήθεν δε φταίει η πολιτική της ΕΕ. Σήμερα, αλλάζουν το τροπάρι, όχι φυσικά γιατί θέλουν να αντιπαλέψουν αυτήν την πολιτική, όπως λέει το ΚΚΕ, αλλά γιατί θέλουν να την υλοποιήσουν, μέχρι κεραίας. Αν αυτό δεν είναι πολιτικός σαλτιμπαγκισμός, τότε είναι;

Σήμερα, κάνοντας την βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του κεφαλαίου, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά αποφασιστικότερα και αποτελεσματικότερα στην προώθηση της «απελευθέρωσης».

Αποδέχτηκε τις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως την παράδοση του 49% των μετοχών της ΔΕΗ στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο και δεσμεύτηκε να περιορίσει το μερίδιο της ΔΕΗ κατά 25% ως το 2018 και κατά 50% ως το 2020, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους των υπολοίπων ομίλων.

Επέβαλλε τις δημοπρασίες ενέργειας τύπου NOME για την ενίσχυση των ιδιωτικών ενεργειακών ομίλων, με πολύ ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με τη Γαλλία, επιτρέποντας ακόμα και τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντάς τους πρόσβαση στις μονάδες φθηνής ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, υδροηλεκτρικές και λιγνιτικές.



Ως τελευταία, αλλά όχι έσχατη, πράξη του δράματος, η κυβέρνηση Τσίπρα προχωρά στην πώληση λιγνιτικών και στη συνέχεια υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, για να διασφαλίσει πλήρως την κερδοφορία των ιδιωτών επενδυτών.

Η κυβέρνηση υιοθετεί πλήρως τις κατευθύνσεις της ΕΕ, το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου, που επιβαρύνει δραματικά την τιμή της κιλοβατώρας από λιγνίτη, οδηγώντας σε νέες μειώσεις της λιγνιτικής παραγωγής.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Ο σταθμός του Αμυνταίου δεν λειτουργεί πλέον.

Η Καρδιά υπολειτουργεί, ενώ, μετά την περσινή πυρκαγιά, ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας αποτελεί παρελθόν.

Οι εργαζόμενοι στα ορυχεία έχουν υποστεί περικοπή της μισθοδοσίας τους πάνω από 40%, ενώ πάνω από χίλιες είναι οι απολύσεις εργαζόμενων στους υπεργολάβους.

Απ' την άλλη, οι επιχειρηματικοί όμιλοι παίρνουν ολοένα και φθηνότερο βιομηχανικό ρεύμα, με νέες μορφές έκπτωσης, όπως οι εκπτώσεις όγκου παραγωγής, η δυνατότητα «διακοψιμότητας» και τα δικαιώματα αντιστάθμισης των ρύπων απ' τις βιομηχανικές μονάδες.

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι για το κεφάλαιο αποτυπώνονται στην είσοδο των υπόλοιπων ιδιωτικών ομίλων στη λαϊκή κατανάλωση, που καταλαμβάνουν ήδη το 8% της σχετικής αγοράς και στον περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ στην ηλεκτροπαραγωγή και στις εισαγωγές στο 61%.

Η κυβέρνηση μεθοδεύει νέες αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ.

Μετακυλύει όλο το βάρος για τις εκπτώσεις στο βιομηχανικό ρεύμα.

Για το φθηνότερο «κοινωνικό» τιμολόγιο -που αφορά ομάδες ακραίας φτώχειας- μετακυλύει το βάρος στις πλάτες των υπόλοιπων λαϊκών οικογενειών, των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων καταναλωτών.

Την ίδια ώρα, η ΝΔ, στηρίζει ουσιαστικά την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, ζητώντας «επανεξέταση της εκπτωτικής πολιτικής της ΔΕΗ και αυστηρή διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Εργαζόμενοι, εργαζόμενες

Φίλες και φίλοι

Έχει σημασία οι εργαζόμενοι του κλάδου και ο λαός συνολικά, να βγάλουν συμπεράσματα.

Σήμερα δεν χρειαζόμαστε ένα κίνημα που θα καλλιεργεί αυταπάτες φιλολαϊκής διαχείρισης, μέσα στη ζούγκλα της «απελευθερωμένης» αγοράς και των δεσμεύσεων της ΕΕ, όπως κάνουν οι τάχα διαφωνούντες του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι, όπως η ΛΑΕ, που ενώ εμφανίζονται δήθεν πως διαφοροποιούνται, δεν αμφισβητούν το αντιλαϊκό πλαίσιο της ΕΕ για την «απελευθέρωση» και την ανταγωνιστικότητα.

Λειτουργούν αποπροσανατολιστικά, μιλώντας για “διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ”, μέσα στο πλαίσιο της απελευθερωμένης κρατικής αγοράς.

Άλλωστε η σημερινή δημόσια ΔΕΗ είναι που λειτουργεί σαν Ανώνυμη Εταιρεία, που κόβει μισθούς και δικαιώματα στους εργαζόμενους του ομίλου και αφήνει τα λαϊκά νοικοκυριά ακόμα και χωρίς ρεύμα για να διασφαλίζει τα δικά της κέρδη και αυτά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Σήμερα χρειαζόμαστε κίνημα αντεπίθεσης, ανατροπής της πολιτικής και της εξουσίας των μονοπωλίων.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες.

Ούτε η επιστροφή στο κρατικό μονοπώλιο, ούτε η κυβερνητική ρύθμιση της «απελευθερωμένης αγοράς» υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες.

Αποδείχθηκε και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, ότι καμιά αστική κυβέρνηση δεν μπορεί να υποχρεώσει το κεφάλαιο να επενδύσει και να λειτουργήσει με όρους που αντιστρατεύονται τη κερδοφορία του.

Ο κάθε μονοπωλιακός όμιλος αποφασίζει το αν, πότε και πού θα επενδύσει, ποιο καύσιμο θα χρησιμοποιήσει, με κριτήριο το μέγιστο ποσοστό κέρδους τους.

Με το ίδιο κριτήριο ανταγωνίζονται οι όμιλοι για την αρπαγή μεριδίων αγοράς και αυτό το κριτήριο εξηγεί την λυσσαλέα μάχη ανάμεσα στην ΔΕΗ και στους ιδιωτικούς ομίλους για την κατανομή των κρατικών χρηματοδοτήσεων, που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα.

Αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο του μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι το υπόβαθρο που καθιστά αναγκαστικά ατελή, ατελέσφορο και αντιλαϊκό τον αποσπασματικό προγραμματισμό κάθε ενεργειακού ομίλου που στοχεύει για την ισχυροποίηση της θέσης του.

Η ταξική πραγματικότητα είναι πως όσο το κράτος υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, των μονοπωλιακών ομίλων, δεν μπορεί να υπάρξει ενεργειακός σχεδιασμός για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού.

Κανένας κυβερνητικός σχεδιασμός στον καπιταλισμό δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ομίλων, την ανισόμετρη ανάπτυξη, την αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής, το περιοδικό ξέσπασμα των οικονομικών κρίσεων.

Για να υπηρετήσει ο ενεργειακός σχεδιασμός τη λαϊκή ευημερία πρέπει να απαλλαγεί απ' τους νόμους της αγοράς, τους νόμους του καπιταλιστικού κέρδους.

Αποκαλύπτεται συνεπώς, πως και το πρόβλημα της ενέργειας είναι πολιτικό.

Για να λυθεί ριζικά απαιτείται γραμμή σύγκρουσης και ρήξης με το καθεστώς ιδιοκτησίας των μονοπωλίων στον τομέα της Ενέργειας και συνολικά στην οικονομία.

Απαιτείται εντελώς διαφορετικό εναλλακτικό σχέδιο στην κοινωνική οργάνωση, στην οικονομία. Να κοινωνικοποιηθούν τα εργοστάσια, τα μέσα παραγωγής στη βιομηχανία, η γη, να καταργηθεί η σκλαβιά της μισθωτής εργασίας, να εδραιωθούν οι σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας, να υπάρξει επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία.

Αυτή τη λύση τεκμηριώνει το πρόγραμμα του ΚΚΕ.

Μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κεντρικά σχεδιασμένης παραγωγής, με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ενιαίος, αποκλειστικά κρατικός φορέας ενέργειας, ως μηχανισμός της εργατικής εξουσίας.

Σ' αυτό το ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με τις εγχώριες ενεργειακές πηγές, τις πρώτες ύλες, τα μέσα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της Ενέργειας να αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία, ο ενεργειακός σχεδιασμός θα μπορεί να αναπτύξει τη παραγωγή και να ικανοποιεί συνδυασμένα το σύνολο των λαϊκών αναγκών.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός θα διασφαλίζει:

α) Τη μείωση του βαθμού ενεργειακής εξάρτησης της χώρας.

β) Την εξασφάλιση επαρκούς λαϊκής κατανάλωσης.

γ) Τη διασφάλιση της υποδομής για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικά σχεδιασμένης βιομηχανίας.

δ) Τη σχεδιασμένη ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών, όπως της Δυτικής Μακεδονίας και κλάδων.

ε) Την ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου, αλλά και των οικιστικών ζωνών και γενικότερα την ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον.

Πάνω από όλα θα κατοχυρώνει ότι το ενεργειακό προϊόν θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

Μόνο ο νέος τρόπος παραγωγής, η εργατική εξουσία, μπορεί να αξιοποιήσει τις μεγάλες δυνατότητες του σημερινού επιπέδου ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων προς όφελος των κοινωνικών αναγκών.

Πάνω σ' αυτό το έδαφος του νέου τρόπου παραγωγής, ο ενιαίος αποκλειστικά κρατικός φορέας ενέργειας θα μπορεί να επεξεργάζεται τη διευρυμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, πάνω σε συγκεκριμένους άξονες:

- Υπολογίζοντας το βέλτιστο ενεργειακό μείγμα με τη συνδυασμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εγχώριων πηγών.
- Αξιοποιώντας τα νέα έργα στον ενεργειακό τομέα, ως μοχλό ανάπτυξης βιομηχανικών κλάδων της μεταποίησης και των κατασκευών.
- Υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
- Προωθώντας την έρευνα για αξιοποίηση νέων εγχώριων πηγών και τη διακρατικά αμοιβαία επωφελή συνεργασία στους τομείς της εξόρυξης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων, τεχνολογίας και δικτύων – αγωγών μεταφοράς ενέργειας, με διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της εργατικής εξουσίας.

Κατεύθυνση που βρίσκεται στον αντίποδα της αστικής πολιτικής που προωθεί την έρευνα θαλάσσιων ενεργειακών κοιτασμάτων, χωρίς οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ, υπό την αιγίδα ενός εθνικού φορέα διανομής του εγχώριου πλούτου στα μονοπώλια, ο οποίος δεν διασφαλίζει ούτε τη συμμετοχή στην κοινοπραξία

εκμετάλλευσης, ούτε καν τον έλεγχο των ερευνών.

Αυτός ο μοναδικά ελπιδοφόρος δρόμος της ανατροπής προετοιμάζεται από σήμερα.

Προετοιμάζεται με την οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων σήμερα, σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με την πολιτική της αστικής τάξης, με τη συγκέντρωση δυνάμεων για την αποφασιστική αναμέτρηση.

Η οργάνωση της πάλης που φέρνει στο προσκήνιο την απαίτηση ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών μας, είναι ο μοναδικός δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα.

Στον τομέα της ενέργειας, αυτό σημαίνει έναν αγώνα που δεν διεξάγεται με το αίτημα της επιστροφής στο καθεστώς των παλιών κρατικών μονοπωλίων, με τη σημαία του χτες, αλλά με τη σημαία του αύριο.

Το ΚΚΕ καλεί σε μαζική αγωνιστική συσπείρωση, που δεν περιορίζεται μόνο σε αιτήματα άμεσης ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας, αλλά προβάλλει γραμμή αντεπίθεσης, με ριζοσπαστικούς, διεκδικητικούς στόχους.

Το ΚΚΕ καλεί όλους και όλες να δώσουμε μαζί αποφασιστική μάχη μέσα απ' τα ταξικά σωματεία και τις λαϊκές επιτροπές σε κάθε γειτονιά:

-Για να μειωθούν δραστικά τα τιμολόγια της λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι έμμεσοι φόροι στα καύσιμα και τα πράσινα τέλη υπέρ των επενδυτών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-Για να καταργηθούν οι εργολαβίες της ΔΕΗ ΑΕ, οι 8μηνες και 2μηνες συμβάσεις και να απορροφηθεί με πλήρη-σταθερή εργασία το εποχιακό προσωπικό της ΔΕΗ-ΑΕ.

-Για 35ώρο, 5ήμερο, 7ωρο και εγκατάλειψη της πολιτικής των υπερωριών.

-Για να αντικατασταθούν οι παλιές θερμικές μονάδες με

σύγχρονους λιγνιτικούς σταθμούς, με αυξημένο βαθμό απόδοσης.

-Για να μην παραδοθούν λιγνιτωρυχεία, λιγνιτικά αποθέματα και υδάτινο δυναμικό σε ιδιωτικούς ομίλους.

-Για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού με κρατικά υδροηλεκτρικά έργα, που συμβάλλουν ταυτόχρονα στην άρδευση αγροτικών εκτάσεων και στην παροχή αντιπλημμυρικής προστασίας.

Φίλες και Φίλοι

Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Η χώρα μας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και της Μεσογείου, όπου αυτή την περίοδο έχουν βγει τα μαχαίρια για το μοίρασμα των ΑΟΖ, των δρόμων ενέργειας, των υποδομών μεταφοράς των εμπορευμάτων και άλλα πολλά.

Σ' αυτές τις συνθήκες η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητα και την προκλητικότητά της.

Είμαστε σε μια φάση όπου η αστική τάξη της Τουρκίας, αφού έχει φροντίσει με τη συννευθύνη του NATO και της ΕΕ, να γκριζάρει το μισό Αιγαίο, με προκλητικό τρόπο αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, όπως προβλέπονται από τη Διεθνή Συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας.

Απειλεί μάλιστα με *casus belli*, δηλαδή με πόλεμο, σε περίπτωση που εφαρμοστεί αυτή η συνθήκη από τη χώρα μας, ενώ προκαλεί με συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων.

Ο λαός μας πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή και ετοιμότητα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, που έχει σχέση και με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, αλλά και τη μόνιμη επιδίωξή της για μορφές «συγκυριαρχίας» στο Αιγαίο, για διεύρυνση των «γκρίζων ζωνών», αλλά και όλων των άλλων προβλημάτων, που υπάρχουν στα Βαλκάνια με την Αλβανία και την

ΠΓΔΜ και μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να γίνουν «θρυαλλίδα» γενικότερης ανάφλεξης.

Σε όλα αυτά είναι μεγάλες και οι ευθύνες της εγχώριας αστικής τάξης και του πολιτικού της προσωπικού, που συμμετέχει με όλους τους τρόπους στους επιθετικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, που καμιά σχέση δεν έχουν με την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού.

Επισημαίνουμε σε όλους τους τόνους ότι αυτή είναι πολιτική εχθρική απέναντι στο λαό. Επιμένουμε ότι ο εχθρός για το λαό, δεν βρίσκεται μόνο εκτός συνόρων, αλλά είναι και μέσα στην ίδια μας τη χώρα, βρίσκεται και στο εσωτερικό της χώρας, όσο κι αν ντύνεται με δήθεν «εθνικό» μανδύα.

Το εργατικό – λαϊκό κίνημα, πρέπει να έχει στραμμένη την προσοχή του τόσο στον εξωτερικό εχθρό ως εισβολέα επικυρίαρχο, όσο και στον εσωτερικό εχθρό, που για τα δικά του και μόνο ιδιοτελή συμφέροντα, για τα κέρδη του, μπορεί να οδηγήσουν το λαό και τη νεολαία ακόμα και στο μακελειό, στο σφαγείο του ιμπεριαλιστικού πολέμου, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους «εξωτερικούς», ιμπεριαλιστές συμμάχους τους.

Ο λαός μας πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή και ετοιμότητα να απαιτήσει καμιά συμμετοχή, καμιά εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια.

Πάλη για αποδέσμευση της χώρας από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, κάτι το οποίο μπορεί να το εγγυηθεί μόνον η εργατική εξουσία. Για να γίνει πράξη το «ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών».

Να μην μπει ο λαός «κάτω από ξένη σημαία», να μην χύσει το αίμα του για ξένα συμφέροντα. Σε περίπτωση πιο άμεσης συμμετοχής της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, η εργατική τάξη, θα πρέπει να χαράξει την δική της πάλη, μαζί με όλα τα άλλα λαϊκά στρώματα και το κίνημά τους, για να υπερασπίσει την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, αλλά και για να βγει ο λαός νικητής απέναντι στην αστική εξουσία της εκμετάλλευσης και των



πολέμων ή της δήθεν ειρήνης με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών.

Ο λαός εδώ και τώρα μπορεί να απομονώσει τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση δολοφόνων της Χρυσής Αυγής, αυτά τα τσιράκια των αφεντικών και των ξένων, που στηρίζουν στρατιωτικές-πολεμικές επιχειρήσεις και σπέρνουν το μίσος, το δηλητήριο και τη διχόνοια μέσα στο λαό και ανάμεσα στους λαούς.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όσους και όσες αγανακτούν, βλέπουν ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο κι έχουν διάθεση να συγκρουστούν με τη μοιρολατρία, τη μιζέρια, τις μειωμένες απαιτήσεις.

Το κόμμα που μπορεί πραγματικά να σας εκφράσει, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις σας, είναι μόνο το ΚΚΕ.

Ιδιαίτερα καλούμε το λαϊκό κόσμο που αισθάνεται «αριστερός», που πίστεψε στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε άλλες αυτοπροσδιοριζόμενες ως αριστερές δυνάμεις και σήμερα δυσανασχετεί, αισθάνεται δικαιολογημένη οργή να κάνει το βήμα τώρα.

Δεν αλλάζει η κατάσταση μόνο με την οργή και τη δυσαρέσκεια γι' αυτή την κυβέρνηση και την κατρακύλα της. Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες.

Για να ζωντανέψει η ελπίδα, σας καλούμε να συναντηθούμε, να συζητήσουμε μέσα στο κίνημα, για το πώς θα πετάξουμε τις βδέλλες που ρουφάνε το αίμα του λαού.

Πώς θα παλέψουμε μαζί για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική πρόταση διεξόδου από την κρίση σε όφελος του λαού, και αποτελεί τη μοναδική απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που βιώνουμε.

Προτείνουμε στο λαό και τη νεολαία, τη συγκρότηση της

Κοινωνικής Συμμαχίας, στην πάλη ενάντια στα μονοπώλια, τον καπιταλισμό, έτσι ώστε να έρθει η εργατική τάξη στην εξουσία, να κοινωνικοποιήσει τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, να αποδεσμεύσει τη χώρα από ΕΕ και ΝΑΤΟ, να διαγράψει μονομερώς το χρέος, να αποσυρθεί από στρατιωτικο – πολιτικές επεμβάσεις, από ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Να αποδεσμευτεί η χώρα από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ισότιμες και επωφελείς σχέσεις με άλλα κράτη.

Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και άλλοι λαοί της περιοχής, της Ευρώπης, του κόσμου.

Έτσι μόνο θα μπορέσει να ζήσει ο λαός σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του, να απολαύσει τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη και σύγχρονη τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας, οι μεγάλες πλουτοπαραγωγικές πηγές και δυνατότητες της Ελλάδας.

ΑΘΗΝΑ 27/4/2017  
ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

---

## Τα ποντίκια κάνουν “πάρτι” στο ΕΚΑΒ Κοζάνης –

kozan.gr: Τα ποντίκια κάνουν “πάρτι” στο ΕΚΑΒ Κοζάνης – Εγείρονται σοβαρά ζητήματα υγιεινής για εργαζόμενους, αλλά και για τους ασθενείς, που μεταφέρουν τα ασθενοφόρα – Κρίνεται ΑΝΑΓΚΑΙΑ η μεταφορά στο νέο κτήριο (Φωτογραφίες & Βίντεο)

Μια απίστευτη κατάσταση, που εγείρει σοβαρά ζητήματα υγιεινής, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους ασθενείς, που μεταφέρουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κοζάνης, φέρνει στο “φως” της δημοσιότητας το [kozan.gr](http://kozan.gr). Ως γνωστόν, ““όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια”, με τις “γάτες”(=διοικητικοί φορείς), να μην έχουν αντιληφθεί, προφανώς, τη σοβαρότητα του προβλήματος, για το οποίο έχουν ενημερωθεί και γνωρίζουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ.

Επισκεφτήκαμε, σήμερα Τρίτη 30/8, λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, τις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, που βρίσκονται κάτω από τον Ψυχιατρικό Τομέα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, με αφορμή την “εμφάνιση” ενός αρουραίου, που έκανε, χθες το βράδυ, “πάρτι” στην “κουζίνα” του κτηρίου, αφήνοντας και σημάδια της παρουσίας του, με περιττώματα πάνω σε φλυτζάνια, ποτήρια και πάγκους.

Πέρα όμως από αυτά, οι εργαζόμενοι, που μίλησαν στο [kozan.gr](http://kozan.gr) γι’ αυτή την απερίγραπτη κατάσταση, θέτουν ζητήματα υγιεινής – εκτός από τους εαυτούς τους – και για τους ίδιους τους ασθενείς, που μεταφέρουν με τα ασθενοφόρα, καθώς το υγειονομικό υλικό (σεντόνια, κουβέρτες κτλ), που χρησιμοποιούν, ενδεχομένως να υφίσταται αντίστοιχες “επιδρομές” όπως αυτή η χθεσινή στην κουζίνα. Εντύπωση, επίσης, προκαλεί ότι δίπλα στις γυναικείες κι ανδρικές τουαλέτες, βρίσκονται δεκάδες λάστιχα, τα οποία, προφανώς, λόγω έλλειψης χώρου, τοποθετήθηκαν εκεί.

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ το νέο σύγχρονο κτήριο του ΕΚΑΒ Κοζάνης, είναι έτοιμο, όμως, απ’ ότι μαθαίνουμε, δεν έχει παραδοθεί ακόμη επισήμως, παρά το γεγονός, ότι τον περασμένο Μάιο, παρουσία του Αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη (δείτε [εδώ](#) σχετικά), πραγματοποιήθηκε τελετή παράδοσης 14 ασθενοφόρων, με “φόντο” το νέο κτήριο, μιας και το παλιό, προφανώς δεν ταίριαζε με τη λαμπρότητα μιας τέτοιας πανηγυρικής εκδήλωσης. Αν και έχουν γίνει εργασίες μυοκτονίας (εξωτερικά), το πρόβλημα παραμένει και κρίνεται αναγκαία, όσο ποτέ, η μεταφορά στο νέο κτήριο, το οποίο, όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι, είναι έτοιμο.

Πηγή: kozan.gr

**From:** P O E DH N [mailto:poedhn@otenet.gr]

**Sent:** Tuesday, August 30, 2016 3:46 PM

---

## Πολιτική | 28 Ιουλίου 2016 / B. Αποστόλου: 0 κρόκος αποτελεί βασικό «εργαλείο» για τον αγροτικό χώρο της Κοζάνης

**Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016**

Με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.

Στη συνάντηση κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα του Συνεταιρισμού, ο Υπουργός δεσμεύτηκε πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια στήριξης των συνεταιρισμένων παραγωγών και της ιστορικά διαμορφωμένης, κοινωνικής συλλογικής τους επιχειρηματικής προσπάθειας, σε ένα κατ' εξοχήν ανταγωνιστικό και εξαγωγικό προϊόν όπως είναι ο κρόκος, που αποτελεί, όπως είπε, βασικό «εργαλείο» για τον αγροτικό χώρο της Κοζάνης.

Ο κ. Αποστόλου τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την

αναγκαστικότητα του Συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης και πρόσθεσε ότι εξετάζεται από το ΥΠΑΑΤ η δυνατότητα καταβολής συνδεδεμένης ενίσχυσης στους παραγωγούς που βεβαίως διακινούν το προϊόν τους μέσα από τον συνεταιριστικό φορέα τους.

---

## Η ΔΕΗ Α.Ε. θα ανακοινώσει με δημόσια παρουσία τα αποτελέσματα/ συμπεράσματα ,Ερευνητικού Έργου

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων/ συμπερασμάτων του Ερευνητικού Έργου:

«Ορυκτολογική-ορυκτοχημική, πετρολογική και γεωχημική συσχέτιση της παρουσίας βαρέων μετάλλων, με έμφαση στο χρώμιο, στους γεωλογικούς σχηματισμούς (υπερβασικά πετρώματα, λιγνίτης, ενδιάμεσα στείρα) και στα προϊόντα καύσης του λιγνίτη (ιπτάμενη τέφρα), με την ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών νερών στα λιγνιτικά πεδία της λεκάνης Σαριγκιόλ», που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας Πετρολογίας Κοιτασματολογίας του ΕΜΠ.

Η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 12 π.μ., στην Κοζάνη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρώην Νομαρχίας), από την ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ, που το εκπόνησε.

**From:** ΔΕΗ-Γραφείο Τύπου [mailto:information@dei.com.gr]

**Sent:** Friday, July 15, 2016 4:53 PM

---

# Τίτλοι κυριότητας αγροτεμαχίων στους Ακτήμονες Κτηνοτρόφους της Αιανής Κοζάνης μετά από 60 χρόνια

**Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016**

Επίλυση αιτήματος δεκαετιών του Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Κτηνοτρόφων της Αιανής του Δήμου Κοζάνης για την απόκτηση τίτλων κυριότητας μετά από εξήντα (60) χρόνια χρήσης των αγροτεμαχίων. Η διαδικασία προωθείται με πρωτοβουλία του Συνεταιρισμού Ακτημόνων Κτηνοτρόφων Αιανής, σε συνεργασία με τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γιώργο Ντζιμάνη, με αίτημα που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκου Μπόλαρη.

Πρόκειται για αίτημα νόμιμο και δίκαιο, με κρίσιμες αναπτυξιακές διαστάσεις για τον αγροδιατροφικό τομέα στον Νομό Κοζάνης και αφορά 117 μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 1170 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Η επίλυση του αιτήματος με την απονομή τίτλων κυριότητας επισπεύδεται με κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4061/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4351/2015, ώστε άμεσα να αποδοθούν στους ακτήμονες κτηνοτρόφους Αιανής Δήμου Κοζάνης.

## Ιστορικό

Το 1955 η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Κοζάνης με την υπ. Αριθμ. 84/1955 απόφαση παραχώρησε έκταση 11.000 περίπου στρεμμάτων

για την αποκατάσταση των μελών του Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Κτηνοτρόφων Αιανής.

Η έκταση αυτή διανεμήθηκε στους κτηνοτρόφους όπως παρακάτω: δόθηκε εξ αδιαιρέτου βοσκήσιμη έκταση περίπου 85,5 στρ ως βασικός κτηνοτροφικός κλήρος και έκταση 20,8 στρ καλλιεργήσιμων για κάθε μέλος του συλλόγου, με τίτλους ιδιοκτησίας.

Το 1969 λόγω της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, η οποία μείωσε την καλλιεργήσιμη γη των μελών του συλλόγου κατά 1000 περίπου στρ, το Υπουργείο Γεωργίας αποφάσισε να επιτρέψει στο Συνεταιρισμό να προβεί στην καλλιέργεια 1.170 στρ από το παραχωρηθέν εξ αδιαιρέτου τμήμα του κτηνοτροφικού κλήρου, χωρίς όμως να δώσει τίτλους κυριότητας στα 117 μέλη τα οποία θα καλλιεργούσαν τα 1.170 στρ που παραχωρήθηκαν.

Από τότε η παραχωρηθείσα έκταση των 1.170 στρ καλλιεργείται ανελλιπώς και οι καλλιεργητές έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκά πρόγραμμα ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

Μέχρι το 2012 δεν υπήρχε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που να διευθετεί ανάλογα ζητήματα στην ελληνική επικράτεια. Το Μάρτιο του 2012 ψηφίστηκε ο Νόμος 4061, ο οποίος μεριμνούσε για τη διευθέτηση αυτών των θεμάτων, πλην όμως έβαζε χρονικούς περιορισμούς για την τακτοποίηση των υποθέσεων αυτών μέχρι τις 31/12/2012. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην ενημερωθούν έγκαιρα ώστε να προβούν στις ανάλογες ενέργειες για επίλυση του θέματος.

Το Δεκέμβριο του 2015 η ψήφιση του Νόμου 4351, αίρει τους χρονικούς περιορισμούς του 2012, και βελτιώνει τις προβλέψεις του 4061/2012 για την απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας.

Κατόπιν των παραπάνω, η διαδικασία απόκτηση τίτλων κυριότητας για τα μέλη του προαναφερθέντος συνεταιρισμού έχει ως ακολούθως:

Σε κάθε περιφέρεια δημιουργείται Επιτροπή Θεμάτων Γης και

Επίλυσης Διαφορών.

Οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι ή οι νόμιμοι διάδοχοί τους που άλλαξαν χρήση τμήματος του βοσκοτόπου σε γεωργική, πριν τις 05/06/1993, υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς του τμήματος αυτού στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

Στην αίτηση το ακίνητο περιγράφεται κατά θέση, όρια και συντεταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.

Το τίμημα εξαγοράς για νόμιμη αλλαγή χρήσης ορίζεται ίσο με το 1/3 της αντικειμενικής αξίας, ή της αγοραίας αξίας, όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, απαγορευομένης κάθε άλλης χρήσης πλην της αγροτικής.

Το τίμημα κατατίθεται στην οικεία ΔΟΥ, ως έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται σε 4 εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Το τίμημα δύναται να εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση 10%.

Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόμενο τίμημα ο κάτοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο. Μετά την εξόφληση του τιμήματος, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει το σχετικό παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας και εκδίδεται τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4061/2012.

Σε περίπτωση διαφωνίας του ενδιαφερόμενου με την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή, εντός 30 ημερών, στην Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας, η οποία συνίσταται στην έδρα της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης.

Η Επιτροπή αποφαινεται εντός προθεσμίας 60 ημερών.

Όποιος διαφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, εντός 60 ημερών.



---

# Ελασσόνα : 31 έτη λειτουργίας του πρώτου Κ.Υ. στην πόλη

ΑΘΗΝΑ 14/6/2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1824

35 έτη λειτουργίας του ΕΣΥ και

31 έτη από την λειτουργία του πρώτου Κέντρου Υγείας στην πόλη  
της Ελασσόνας

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Στα 35 έτη λειτουργίας του ΕΣΥ θεσμοθετήθηκαν δεκάδες Μεταρρυθμίσεις στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη χωρίς τελικά να συγκροτηθεί ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, στην κατεύθυνση της Διακήρυξης της Alma Ata του ΠΟΥ για την Στρατηγική Υγείας για όλους, με βάση την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία σε μια σύγχρονη τεχνολογική και προηγμένη εκδοχή.

Αυτό συνέβη επειδή το ΕΣΥ εξελίχθηκε σε Νοσοκομειοκεντρικό. Το Κράτος που σχεδίαζε και υλοποιούσε τις πολιτικές υγείας, αλλά και Επαγγελματίες Υγείας (Ιατροί) δεν αποδέχθηκαν ως κορυφαία επιλογή την πρώτη επαφή του Ασθενή με το ΕΣΥ, στη διαχείριση της νόσου, τον Οικογενειακό – Γενικό Ιατρό της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

Γι' αυτό και η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη αποτέλεσε το φτωχό συγγενή του Συστήματος, καθότι αναπτύχθηκε αποσπασματικά με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και χαμηλή χρηματοδότηση καθ' όλα τα έτη λειτουργίας. Στη Πρωτοβάθμια Περίθαλψη κατευθύνεται το 20% των δαπανών Υγείας, εν αντιθέσει με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ που κατευθύνεται το 31%.

Στη χώρα μας η Νοσοκομειακή Περίθαλψη δεσμεύει το 47% των συνολικών δαπανών για την Υγεία έναντι 31% του αντίστοιχου Μ.Ο. των χωρών του ΟΟΣΑ.

Η κατάσταση της χρηματοδότης έχει επιδεινωθεί την περίοδο των Μνημονίων καθότι η Δημόσια Δαπάνη Υγείας κατρακύλησε στο 5% του ΑΕΠ (αν και το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 30%) από 7,5% του ΑΕΠ που είναι το αντίστοιχο Μ.Ο. στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου αυξήθηκε η Ιδιωτική Δαπάνη Υγείας στο 4% του ΑΕΠ, εν αντιθέσει με τις άλλες χώρες της Ευρώπης που το Μ.Ο είναι στο 1% του ΑΕΠ. Οι πολίτες στη χώρα μας πληρώνουν για Υπηρεσίες Υγείας 5δισ ευρώ επιπλέον από τους πολίτες των άλλων χωρών της Ευρώπης, αν και οι χώρες τους δεν εφαρμόζουν το ίδιο σκληρές Μνημονιακές πολιτικές.

Οι Πρωτοβάθμιες Μονάδες παρότι αναπτύχθηκαν χωρίς σχεδιασμό και άναρχα πολλές φορές με πολιτικά, κομματικά κριτήρια προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες. Σώζουν ανθρώπινες ζωές ειδικά οι Πρωτοβάθμιες Μονάδες που είναι αναπτυγμένες σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Την Άνοιξη του έτους 2014 από την προπροηγούμενη κυβέρνηση ψηφίστηκε ο Ν. 4238/2014 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2) με το οποίο οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, μεταφέρθηκαν στις Υγειονομικές Περιφέρειες για καλύτερο υποτίθεται συντονισμό. Πραγματικός λόγος ήταν οι Διαθεσιμότητες, οι απολύσεις πολυάριθμου προσωπικού και μέσω αξιολόγησης η σταδιακή συρρίκνωση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας για το λειτουργικό χάος που επικρατεί στα Κέντρα Υγείας, η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει το γκρέμισμα.

Τα Κέντρα Υγείας στενάζουν από τις ελλείψεις υλικών, προσωπικού και οι εναπομείναντες υπάλληλοι, εργάζονται χωρίς να πληρώνονται εφημερίες, νυχτερινά και αργίες.

Η επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ είναι 525εκ. ευρώ, όσα και πέρυσι. Υπολείπεται 500εκ. ευρώ από τα προβλεπόμενα στο συστατικό Νόμο

(0,6% του ΑΕΠ). Εξαιτίας αυτού η Πρωτοβάθμια Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη αγοράζεται από τις τσέπες των πολιτών.

Ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως πλασιέ των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων της Υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες με μικρή έκπτωση.

Ούτε λόγος για αγορά των αναγκαίων υπηρεσιών οι οποίες θα προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες.

Τα βιβλιάρια Ασθενείας κατάντησαν κουρελόχαρτα. Παρότι αυξήθηκε 2% η κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη.

Οι πολίτες πληρώνουν τους Ιδιώτες Ιατρούς συμβεβλημένους ή μη με τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης πληρώνουν τα  $\frac{3}{4}$  της συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής περίθαλψης (ποσοστό επί της ασφαλιστικής τιμής, διαφορά με την πραγματική τιμή, πληρωμή εξ ολοκλήρου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων)

Το Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους με 373 εκατ. ευρώ. Ίδιο ποσό με πέρυσι. Παρότι πέρυσι εξυπηρετήθηκαν από τα Νοσοκομεία σε υλικά και φάρμακα.

Η επιχορήγηση στους φορείς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης είναι 92 εκατ. ευρώ. Θα συνεχίσουν εφέτος να εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Παράλληλα θα συνεχισθεί η συρρίκνωση – κατάργηση Μονάδων.

Σήμερα οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης δεν μπορούν να προμηθευτούν το στοιχειώδες Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό (γάντια, βαμβάκι, γάζες, σύριγγες, φάρμακα, βενζίνη για τα οχήματα κ.α.). Συντηρούνται με εράνους και δωρεές ή οικονομική ενίσχυση και χορήγηση υλικών που προσφέρουν οι ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.

Οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού εξαιτίας των απολύσεων (Ν.4238/2014), τις μηδενικές προσλήψεις επί πέντε χρόνια και τις αθρόες μετακινήσεις προσωπικού. Καμία πρόσληψη δεν θα ολοκληρωθεί ούτε εφέτος.

Δύο χρόνια μετά την Νομοθετική παρέμβαση κατ' εφαρμογή του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 2 επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις της ΠΟΕΔΗΝ και άλλων υγειονομικών φορέων για διάλυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Στις Υγειονομικές Μονάδες πρώην Πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ από τους 5.500 Ιατρούς που υπηρετούσαν, απελύθησαν 3.000 κατά τη μετάβασή των Μονάδων στο ΠΕΔΥ και άλλοι 500 συνταξιοδοτήθηκαν. Σήμερα υπηρετούν 2.000.

Η κυβέρνηση υποσχέθηκε πριν τις εκλογές την πρόσληψη των 3.000 απολυμένων Ιατρών, αλλά το ξέχασε μετά τη Μνημονιακή της κωλοτούμπα.

Λειτουργούσαν 390 Μονάδες (πρώην Ιατρεία ΕΟΠΥΥ) και σήμερα λειτουργούν 200. Έκλεισε σχεδόν το 50% των Μονάδων εκ των οποίων οι μισές στη περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Σε 29 Δήμους όλης της χώρας δεν υπάρχουν ειδικευμένοι Ιατροί στο Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (Κέντρα Υγείας, Πολυϊατρεία, συμβεβλημένοι Ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ), σε 140 Δήμους δεν υπάρχει Καρδιολόγος, σε 110 Δήμους δεν υπάρχει γυναικολόγος και 70 Δήμους έμειναν χωρίς Παιδίατρο.

Στις 5.000 οργανικές θέσεις προσωπικού πλην Ιατρών των Πρωτοβάθμιων Μονάδων, (πρώην Πολυϊατρείων του ΙΚΑ) υπηρετούν 2.000 εργαζόμενοι (κάλυψη 40%).

Σήμερα λειτουργούν 12 Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, 209 Κέντρα Υγείας (εκ των οποίων 9 μόνο στα χαρτιά).

Στα Κέντρα Υγείας υπηρετούν 3.000 Ιατροί στις 7.000 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 2.000 είναι Αγροτικοί Ιατροί. Το ποσοστό κάλυψης Ειδικευμένων Ιατρών είναι 20% και των Αγροτικών Ιατρών 80%. Στα Κέντρα Υγείας της χώρας υπηρετούν 3.500 Επαγγελματίες Υγείας (πλην Ιατρών) στις 10.000 οργανικές θέσεις. Ποσοστό κάλυψης 35%.

Εν προκειμένου στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας:

- στα Κέντρα Υγείας Θεσσαλίας στις 566 οργανικές θέσεις

Ιατρών υπηρετούν 284 εκ των οποίων οι 225 είναι Αγροτικοί Ιατροί. Στις 726 οργανικές θέσεις Επαγγελματιών Υγείας (πλην Ιατρών) υπηρετούν 302.

- στα Κέντρα Υγείας Στερεάς Ελλάδας στις 535 οργανικές θέσεις Ιατρών υπηρετούν 253 εκ των οποίων οι 198 είναι Αγροτικοί Ιατροί. Στις 673 οργανικές θέσεις Επαγγελματιών Υγείας (πλην Ιατρών) υπηρετούν 269.

Η κατάσταση είναι ίδια με την στελέχωση σε όλα τα Κέντρα Υγείας της Χώρας. Πλήρης εγκατάλειψη από την κυβέρνηση. Πεθαίνουν άνθρωποι εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων προσωπικού και υλικών στα Κέντρα Υγείας, καθότι οι διακομιδές είναι χρονοβόρες και το χειμώνα το οδικό δίκτυο πολλές φορές είναι απροσπέλαστο.

Στους υφιστάμενους Οργανισμούς των Κέντρων Υγείας δεν περιλαμβάνονται Οργανικές Μονάδες Ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης (πλην του Διευθυντή Ιατρού), Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων παρότι είναι Αυτοτελείς Οργανισμοί με πολλές οργανικές θέσεις, υψηλό προϋπολογισμό και συντελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.

Το Μνημόνιο 3 Ν.4336/2015 προβλέπει την Αξιολόγηση των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και την κάλυψη της ζήτησης από τον Ιδιωτικό Τομέα.

Με βάση την ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ξεκίνησαν οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών την Αξιολόγηση των Μονάδων ανά Ειδικότητα Ιατρών και ανά Περιφέρεια, προκειμένου να συρρικνώσουν την 24ωρη λειτουργία πολλών εξ αυτών και να καταργήσουν μεγάλο αριθμό Κέντρων Υγείας, ειδικά όσα είναι σε σχετικά κοντινές αποστάσεις με Νοσοκομεία.

Η κυβέρνηση έδειξε τις προθέσεις στη Σαντορίνη. Κλείνει το Κέντρο Υγείας (Ν.4368/2016) στέλνει με το έτσι θέλω το προσωπικό στο Νοσοκομείο, που θα λειτουργεί στο ΕΣΥ ως Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕΜΥ Α.Ε.). Το πρώτο Νοσοκομείο Α.Ε.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις των Υπουργών Υγείας στη Βουλή κατά την συζήτηση της κατάργησης του Κέντρου Υγείας Θήρας. «Την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη στο νησί, αναλαμβάνει το Νοσοκομείο Α.Ε.». Δείχνουν το μέλλον της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Την εκχωρούν στα επιχειρηματικά συμφέροντας της Υγείας.

Με το Ν.4368/2016 άρθρο 88 την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Μονάδων Υγείας, δύνανται να αναλάβουν οι ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού.

Η κυβέρνηση ξεφορτώνεται την ευθύνη λειτουργίας και μετατρέπει το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης σε αυτοχρηματοδοτούμενο. Όποιος Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης διαθέτει χρήματα από τα υψηλά ανταποδοτικά τέλη, θα χρηματοδοτεί την λειτουργία των Μονάδων Υγείας. Οι υπόλοιπες θα κλείσουν. Ουσιαστικά την λειτουργία τους την αναλαμβάνουν οι πολίτες, που πληρώνουν τα ανταποδοτικά τέλη.

Με το άρθρο 78 του Ν.4368/2016 στις περιοχές που υπάρχουν Κέντρα Υγείας που δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των Ασθενοφόρων ή δεν επαρκεί το προσωπικό, τις διακομιδές ασθενών αναλαμβάνει προσωπικό των ΟΤΑ και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Έτσι εκλαμβάνει η κυβέρνηση τη περιφερειοποίηση του ΕΚΑΒ με επαρκή αριθμό προσλήψεων πληρωμάτων Ασθενοφόρων και Ασθενοφόρων. Τις διακομιδές αναλαμβάνει άσχετο προσωπικό.

Μάλιστα καλείται το προσωπικό των ΟΤΑ και της Πυροσβεστικής να εκπαιδευτεί για έξι ώρες στο ΕΚΑΒ για να πάρει τη σχετική ειδίκευση (εγκύκλιος ΕΚΑΒ).

Με έξι ώρες!!! εκπαίδευσης τους ανατίθενται διακομιδές εκτάκτων περιστατικών!!!

Η κυβέρνηση ρίχνει στάχτη στα μάτια στους πολίτες με την προωθούμενη ψευτομεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

Με δεδομένες τις Μνημονιακές δεσμεύσεις προς δύο κατευθύνσεις

μπορεί να κατευθυνθούν οι εξελίξεις. Πιλοτική εφαρμογή σε κάποια περιοχή για την επικοινωνία και η μεταρρύθμιση να παραμείνει Σχέδιο επί Χάρτου. Η δεύτερη περίπτωση είναι να αναλάβουν οι ιδιώτες και η ΑΕΜΥ Α.Ε. την σύσταση και λειτουργία των Μονάδων, με το κόστος να μετακυλύεται εξ ολοκλήρου στις τσέπες των πολιτών.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα είναι με ατομικές συμβάσεις έργου χωρίς δικαιώματα. Ήδη ξεκίνησε με τους Ν.4368/2016, 4384/2016 και τον Σεπτέμβριο με τη Νέα Αξιολόγηση θα καθιερωθεί η πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει ανά 5.000 κατοίκους την λειτουργία μίας μονάδας Υγείας γειτονιάς. Με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού (11εκ.) θα πρέπει να λειτουργούν 2.206 Μονάδες Υγείας γειτονιάς. Σε κάθε μία θα πρέπει να υπηρετούν δύο Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί (4.412), ανά δύο μονάδες προβλέπεται ένας παιδίατρος (1.103). Σύνολο 5.515 Ιατροί.

Σε κάθε μονάδα γειτονιάς προβλέπονται δύο Νοσηλευτές (4.412) και μια γραμματέας (2.206). Σύνολο 6.618.

Επίσης το Σχέδιο Νόμου που εξήγγειλε ο κος Τσίπρας προβλέπει τις Μονάδες Αναφοράς οι οποίες θα καλύπτουν 25.000 κατοίκους (1 ανά 5 μονάδες γειτονιάς).

Στα 11 εκατ. πληθυσμού της Χώρας απαιτούνται 441 Μονάδες Αναφοράς, στη κάθε μία εκ των οποίων προβλέπονται να υπηρετούν 4 Ιατροί Γενικοί ή Παθολόγοι (1.764), 7 Ειδικοί Ιατροί σε δύο βάρδιες (6.174) και επιπλέον 2 ακτινολόγοι (882), δύο Βιοπαθολόγοι (882), τέσσερις Οδοντίατροι (1.764), ένας Ιατρός Εργασίας (441). Συνολικά το Ιατρικό προσωπικό των Μονάδων Αναφοράς, θα φτάσει τις 11.907. Οι λοιποί Επαγγελματίες Υγείας πλην Ιατρών στις 441 Μονάδες Αναφοράς (με 60 τουλάχιστον οργανικές θέσεις) θα φτάσουν στο σύνολο 26.500.

Με τη πρόταση της κυβέρνησης για τη λειτουργία των Μονάδων γειτονιάς και Αναφοράς, της νέας Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, απαιτείται η πρόσληψη 50.000 Ιατρικού προσωπικού και λοιπών

Επαγγελματιών Υγείας.

Σήμερα στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης υπηρετούν περίπου 12.000 υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων.

Η κυβέρνηση μετά την Αξιολόγηση και το λουκέτο που θα βάλει στις περισσότερες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, θα βαπτίσει τα πρώην Πολυϊατρεία του ΙΚΑ, τα Πολυδύναμα Π.Ι., τα Περιφερειακά Ιατρεία, ως Μονάδες γειτονιάς και τα Κέντρα Υγείας ως Μονάδες Αναφοράς και θα επαίρεται για την Μεταρρύθμιση.

Στη πραγματικότητα τη Πρωτοβάθμια Περίθαλψη θα αναλάβει ο Ιδιωτικός Τομέας και οι πολίτες θα την πληρώνουν από τη τσέπη τους.

Η κυβέρνηση προωθεί την 12ωρη λειτουργία των Κέντρων Υγείας εκεί που υπάρχουν γύρω Νοσοκομεία ή άλλες Υγειονομικές Μονάδες και 24ωρη λειτουργία μόνο των Κέντρων Υγείας που δεν υπάρχουν γύρω Νοσοκομεία.

Πολλά Κέντρα Υγείας Αγροτικού Τύπου θα πάψουν να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και τα Νοσοκομεία θα επιφορτιστούν, με την πολιτική της κυβέρνησης, την παροχή Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών στις ημέρες εφημερίας τους (πέραν των εκτάκτων), αν και καταρρέουν.

Τα «μεγαλεπήβολα σχέδια» της κυβέρνησης στηρίζονται στον εθελοντισμό των τοπικών κοινωνιών και όχι στην ανάληψη της ευθύνης από το κράτος.

Αίτημά μας είναι άμεσα η κυβέρνηση να επαναφέρει τα Κέντρα Υγείας στα Νοσοκομεία προέλευσης. Να συσταθεί ολοκληρωμένο Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση, που θα καλύπτει δωρεάν με εύκολη πρόσβαση το σύνολο των πολιτών της χώρας.

Τα πολύπλοκα σχέδια εμφανίζονται για να κρύψουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση



επιδιώκει να φορτώσει το κόστος της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης στις τσέπες των πολιτών και να συρρικνώσει τη λειτουργία των υφιστάμενων Μονάδων.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

**From:** P O E DH N [mailto:poedhn@otenet.gr]

**Sent:** Wednesday, June 15, 2016 1:30 PM

---

## **ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ**

Η Ε.Ε. της ΠΟΕΔΗΝ και ο Σύλλογος Εργαζομένων Κέντρων Υγείας Ν. Λάρισας σας καλούν σε Συνέντευξη Τύπου την **ΤΕΤΑΡΤΗ 15/06/2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελασσόνας με θέματα:**

- **Διάλυση και ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης την περίοδο των Μνημονίων**
- **Πρωτοβουλίες για τη σύσταση ολοκληρωμένου Δημόσιου Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών με καθολική, εύκολη, Δωρεάν πρόσβαση.**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΩΝ Κ.Υ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

---

**ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: «ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕΝ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΤΟΝ  
«ΦΤΩΧΟ ΣΥΓΓΕΝΗ» ΤΗΣ Κ.  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»**

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2016

Η δημιουργία οικονομικών ζωνών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, το μέλλον του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και φυσικά η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος που «πνίγει» περιοχές του Νομού κυριάρχησαν στην επιτυχημένη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Συνέλευσης ΝΟΔΕ Κιλκίς, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Πολύκαστρο, με κεντρικό ομιλητή τον Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας κ. Θεόδωρο Καραόγλου.

Στην τοποθέτησή του, από το βήμα της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, ο κ. Καραόγλου με τη ιδιότητα και του Τομεάρχη Μακεδονίας και Θράκης του κόμματος, ευχαρίστησε τους

παρευρισκόμενους για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για μια Ελλάδα πιο παραγωγική και πιο αποδοτική, τονίζοντας με έμφαση ότι ο Νομός Κιλκίς δεν πρέπει να εξελιχθεί στο «φτωχό συγγενή» της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα.

**«Εδώ φυλάτε θερμοπύλες και αυτό συνεπάγεται ότι η Πολιτεία πρέπει να στρέψει την προσοχή της στο Κιλκίς, προκειμένου αυτός ο τόπος να κρατήσει τους ανθρώπους του, να παραμείνει παραγωγικός και να δυναμώσει τη φωνή του»** ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση η οποία, όπως είπε, με την φορολογική «καταιγίδα» που έχει εξαπολύσει «πνίγει» οικογένειες και επιχειρήσεις.

Επισήμανε δε την ανάγκη να δημιουργηθούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ευκαιρίες εξέλιξης και προοπτικές επιχειρηματικής πρωτοπορίας, ενώ εστίασε και στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ώστε αυτός να δράσει πολλαπλασιαστικά στη δημιουργία

θέσεων εργασίας και η ενασχόληση μαζί του να είναι από επιλογή και όχι από ανάγκη.

Αναφερόμενος στην πολιτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για «συμφωνία αλήθειας» με την κοινωνία, απαριθμώντας μια σειρά τρανταχτών περιπτώσεων που καταρρίπτουν τον μύθο του περίφημου «ηθικού πλεονεκτήματος» της Αριστεράς.

**«Εμείς ως Νέα Δημοκρατία επενδύουμε και πιστεύουμε στην αλήθεια. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να βγει η χώρα από το σημερινό αδιέξοδο. Τα ψέματα, οι εύκολες υποσχέσεις και οι αυταπάτες του Αλέξη Τσίπρα απαξίωσαν την Ελλάδα και “έδεσαν” τους Έλληνες με ένα αιώνιο μνημόνιο που φέρει την υπογραφή των**

**ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ως εδώ. Ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας»** τόνισε, χαρακτηρίζοντας την συγκυβέρνηση ως τη χειρότερη κυβέρνηση από δημιουργίας του ελληνικού κράτους.

Τέλος ο κ. Καράογλου δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα συνομιλήσει με τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα συμπεράσματα της Νομαρχιακής Συνέλευσης της ΝΟΔΕ Κιλκίς, μα κυρίως να του καταθέσει τις προτάσεις των τοπικών φορέων όπως αναλύθηκαν κατά της διάρκεια της συνάντησης και να του γνωστοποιήσει τις αγωνίες τους.

Για το Γραφείο Τύπου

Χρήστος Τσαλικίδης

2310 525545

6945240224